

Tour de New Zealand

Af Ib Krarup Rasmussen

Her er brev til New Zealand fra 1909, som har været på noget af en rundrejse. Brevet er sendt fra Dalby 6. september 1908 til en P. Jensen, Watchuiakel, Yaivau, New Zealand. Og som det kan ses, har postvæsenet i New Zealand gjort meget ihærdige anstrengelser for at finde adressaten.

Men hvor har brevet været, hvilken rejse har det taget og hvor er det endt?

For at finde ud af det, må man gå systematisk til værks. Alle stempler på forsiden og bagsiden må tydes for bynavn og for dato, og så skal de sættes sammen i en kronologisk rækkefølge.

Jeg må med det samme sige, at det er ikke alle bynavne jeg kan tyde, og somme tider kan datoen også være svær at tyde, men ofte er der et ankomststempel på bagsiden og et viderebefordringsstempel på forsiden og disse i kombination giver ofte en tidsangivelse. Undersøgelsen gav meget hurtigt et overraskende resultat.

Fra Danmark

Det er en Chr. Nielsen fra Harløse St. som sender brevet 6. september 1908. Det er fremme ca 2 måneder senere på New Zealand og det giver hurtigt problemer. J

På Tongaøerne

Jeg har ikke kunnet finde ud af stedangivelsen, og det har postvæsenet i New Zealand sikkert heller ikke. Der er ikke noget stednavn så vidt jeg kan finde ud af, der hedder „Watchuiakel“ i New Zealand. Derfor sender postvæsenet med det samme



brevet videre til Tonga-øerne, eller rettere byen Nukualofa, som er hovedstaden på Tongaøerne. Brevet ankommer 15. november til Tongaøerne og afsendes igen 23. november.

Måske bliver den sendt til de døde breves klub, fordi den før-

ste markering derefter er flere måneder senere, hvor den starter en rejse rundt på New Zealand - deraf overskriften på artiklen. Men inden da ligger brevet altså stille uden nærmere markering af hvor henne. Det må næste være på „Dead letter office“.



Rundt i New Zealand

I marts 1909 starter brevet så sin store rundrejse i New Zealand og første stop er den allersydligste by på New Zealand: Invercargill ved Foveau Strædet. Stempleet på bagsiden lyder på 1. marts 1909.

Derefter rejser det hele vejen til nordøen på østkysten til byen Tairua (stemplet 9. marts 1909).

Næste stop er Auckland på vestkysten af Nordøen, hvor det ankommer 13. marts og først bliver videresendt i midten af april. I Auckland kommer det første firkantstempel: „Not known by letter carrier Auckland“ på forsiden af brevet. I Wellington, som ligger på sydspidsen af Nordøen behandles brevet 19. april 1909

og påføres samme firkantstempel, selvfølgelig med Wellington i stemplet i stedet for.

Brevet videresendes til New Plymouth, også på Nordøen og her påføres det sidste „Not known ...“ stempel 20. april 1909. Næste stop er så på Sydøen i byen Blendheim, som ligger lige over Wellington i Cook strædet.

Her opholder det sig i to dage og stemples 23. april på bagsiden og 24. april på forsiden. Det returneres derefter til Wellington 25. april.

Det sidste stempel er Wairoa på Nordøen - placeret i den østlige del lige under knoppen i Hawkes Bay. Datoen er her 15. juli 1909.

Jeg kan se, at brevet også har været i Napier på Nordøen. Det er påført med rødt på forsiden, men så vidt jeg kan se, er der ikke stempler fra Napier.

Der er helt klart også stempler, jeg ikke kan tyde. Bl.a. er der et T.P.O = Train Post Office stempel, hvor der kan læses „...trunk...“ men med en utydelig dato fra 1909.

Der er også et violet stempel på forsiden: „Insufficiently addressed“, og det kan selvfølgelig ikke afgøres, hvor det er påført.

Der er ingen indikation af, at brevet er blevet returneret til Danmark, fordi der er ikke dansk forklaring på forsiden for returneringen, og der er heller ikke noget dansk ankomststempel på bagsiden. Så det kan jo være, at brevet fandt sin rette modtager i Wairoa.

Brevet vidner om den vigtighed, et brev havde den gang, og om den nidkærlighed postvæsenet udøvede i forsøget på at få afleveret alle breve.



Tonga-øerne ses her i øverste højre hjørne. Dette kort og kortet på foregående side stammer fra et gammelt atlas: Collins Geographical Est. i Glasgow. Kortene er fra ca. midten af 1930erne

Syvnationers dyst på Baltex 2014

Af Lars Engelbrecht

På udstillingen Baltex 2014 i Malmø blev der ud over en svensk national udstilling afholdt en syv nationers dyst i filateli. Ud over Danmark og Sverige deltog USA, Australien, England, Tyskland og Belgien - som alle er meget stærke lande inde for udstillingsfilateli.

Danmark besatte en flot tredjeplads foran Sverige på fjerdepladsen, mens Tyskland vandt den tættest mulige sejr over England på andenpladsen. Der

skulle virkelig målfoto til her, og det fremgår også at pointsfordelingen, som blev:

Tyskland: 383 points
 England: 383 points
 Danmark: 379 points
 Sverige: 379 points.

Så kun fire points var forskellen på de fire bedste hold.

Det danske landshold bestod af Peter Wittsten, Jørgen Jørgensen, Leif Rasmussen og Henrik



Mouritsen, som på billedet ses til palmars lørdag aften.